

AD 31-10-2013

# Molens in de stad: zonderling en asociaal

**Molens, je hebt ze in verschillende soorten en maten.** Maar de molens waar ik het over wil hebben meten 150 strekkende meters boven het Utrechtse maai-veld. Maten, dat is misschien een beter woord. Want binnen een dag zijn we alweer verlost van het slechtste groene energieplan van de eeuw: een windmolenpark op Lage Weide. En waarom is dat een slecht plan Meneer De Heus? Om meerdere redenen. En dat zeg ik als de ongekroonde onderkoning van het hergebruik. Echt, ik ben zo groen als de neten. Maar je zet gewoon geen windmolens in het stedelijk gebied van Utrecht. Als stad hebben wij een functie voor de hele regio. Met theaters, bioscopen, kroegen, winkeltjes en

ander vermaak. Ik zal het uitleggen. Ooit kocht deze stad een buitencentrum. Dat deed de stad in Oldebroek op de Veluwe. Een logische keuze. Utrechtse meesmiltjes hadden behoefte aan schone lucht en ruimte. Dat was er in de stad niet. Ooit, toen er in de stad kloosters ontstonden, kochten de bewoners grond daarbuiten. Zogenaamde Uithoven. Daar werd voedsel voor hen verbouwd. Logisch. Je kon moeilijk koeien weiden op het Domplein. Snapt u? Het plannetje van de stedelijke milieu-elite om Utrecht op te zadelen met windmolens heb ik altijd zonderling en asociaal gevonden. Zonderling omdat het park alleen te betalen is met gigantische subsidie

vanuit het rijk en asociaal omdat onze milieu-elite niet in Leidsche Rijn of Zuilen woont. Toch kreeg ik op Twitter steeds onderuit de zak als ik hun plan in twijfel trok. Sterker, het woord NIMBY kwam



**Het slechtste groene energieplan van de eeuw**



uit de kast. U weet wel, NIMBY staat voor vervelende burgers die ieder plan in hun achtertuin torpederen. Toen ook voorvrouw Kluit van Energie-U met het woord NIMBY aankwam, had ik gegeten en gedronken. Morgen heb ik een afspraak met haar. Dan zal ik haar ervan proberen te overtuigen dat een windmolenpark in Utrecht onzinnig is. En dat de gemeenteraad terecht een plan afschiet waar drie wethouders voor en drie wethouders tegen waren. Dat burgemeester Wolfsen met zijn stem de windmolenfreaks aan een meerderheid hielp is om te huilen. Gelukkig is het bijna nieuwjaar.